



Liturgie



Orde van dienst

4^e zondag in de veertigdagentijd



Zondag Laetare – verheugt u
Kleur: paars of roze

Voorganger	Esther Pierik
Ambtsdrager van dienst	Jolande Dijkstra
Organist	Petralien Schokker
Lector	Martina Meesters
Voorbeden	Hendrikus Schokker
Pastoraat	Boukje Bouknegt
Diaconaat	Martin Nagelhout
Spoorzoekers	Riny Kort
Beamteam	Wilma Jongejan
Kosters	Tjitte de Vries en Wolter Bouknegt
Liturgische bloemschikking	Maaïke de Vries en Renske Douma

Welkom, mededelingen en kaartje (avd)

Moment van voorbereiding (orgelspel)

Openingslied (staande) Psalm van de zondag 122:1 en 3 *Hoe sprong mijn hart hoog op in mij*

Stil gebed

Bemoediging en groet

VG Ons begin is in de Ene,
Scheppende liefde voor alles wat leeft.

Allen Houd ons vast in uw trouw.

VG U gaat als vriend met ons mee,
wij lezen U in elkaars gezicht

Allen Houd ons vast in uw liefde.

VG Geestkracht die ons beweegt,
troost, vervult en verontrust

**Allen Houd ons vast in uw
waarachtigheid**

Amen

VG De vrede van God voor u en jou

**Allen De wereld zij vrede
Amen**

Korte inleiding op de dienst

Projectlied *Een nieuwe dag, een nieuw begin*

Kaars van licht en vrede

Gebed om ontferming gezongen kyrië refrein 547 *Kyrie eleison, wees met ons begaan*

Zingen op melodie van lied 562
(Ik wil mij gaan vertroosten)

Inspiratiemoment

Als gebed voor de opening van de Schriften

lied 317 *Grote God, Gij hebt het zwijgen*

Inleiding op de lezingen

Eerste Lezing Tweede Testament Lucas 15: 1-10

Zingen lied 23b: 1, 2, 5, 1^e en 5^e in het Frysk
De Hear is myn hoeder! (De Heer is mijn herder!)

Tweede Lezing Tweede Testament Lucas 15: 11-32

Zingen Psalm 34:7 *Wie God roept hoort Hij aan*

Woorden van uitleg en geloof

Luisterlied 'Softly en tenderly Jesus is calling ...
come home' Brian Doerksen
<https://youtu.be/zMCnrGHmB5s>

Dankgebed en voorbeden Afsluitend Onze Vader

Collectes voor diaconie en kerk

Slotlied 538:1 *Een mens te zijn op aarde*

Zegen 'Ga dan op weg', gezongen AMEN

