



**Protestantse gemeente
Haskeroord**

ORDE VAN DIENST Zondag 24 november Gedachteniszondag
10:00 uur, kerk Oudehaske

Voorganger: ds. Stephan de Jong, Oude-/Nijemirdum/Sondel
Ambtsdrager van dienst: Jolande Dijkstra
Orgel: Ynke Dijkstra
Lector: Anky Zwart
Voorbeden: Gerrit Leeftink
Pastoraat: Fenna Staal
Diaken: Martin Nagelhout
Bloemschikking: Joke Reitsema, Roelie Wolthuizen
Beamer: Wilma Jongejan
Kosters: Jannie Wijlhuizen, Rommert Politiek

WELKOM, mededelingen en een kaartje uit het hart van de bloemschikking van Startzondag.
(door de ambtsdrager van dienst)

MOMENT van VOORBEREIDING (orgelspel)

OPENINGSLIED Lied 42: 1,3 *(de gemeente gaat staan)*

BEMOEDIGING en GROET:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.

(de gemeente gaat zitten)

KORTE INLEIDING op de dienst.

KAARS van LICHT en VREDE *(door de voorganger)*

GEBED

In dit gebed roepen we de Naam aan en bidden om ontferming,

LOFPRIJZING

Heer, open onze lippen,
dan zal onze mond uw lof verkondigen.
Van de opgang der zon tot haar neergang
zij de naam van de Heer geloofd.

(LOF)LIED: 'De Heer beschut wie bij Hem schuilen'; melodie: De dag door uw gunst ontvangen (Lied 248)

De Heer beschut wie bij Hem schuilen, Hij is een schuilplaats en een schild,
een schouder, om op uit te huilen, een stem, die wind en water stilt.

Geen mens weet wat de tijd zal leren, hoe diep, hoe hoog zijn weg zal gaan;
maar moeten wij het licht ontbereren, dan zal een schild rondom u staan.

Lof zij de Heer, van onze aarde, zijn hart staat open en is mild,
voor Hem is ieder mens van waarde Hij is uw schuilplaats en uw schild!

GEBED voor de opening van de Schriften

SCHRIFTLEZING Openb. 21: 1-5a (*lector*)

LIED : 601: 1,2

VERKONDIGING: Waarom geloven in Gods Koninkrijk?

LIED : 942: 2,3

HERDENKING OVERLEDENEN – (*met aandacht voor de liturgische bloemschikking*)
Door pastorale ouderlingen

VOORBEDEN - Stil gebed - Onze Vader (gezamenlijk hardop gebeden)

COLLECTEN onder orgelspel

SLOTЛИED (staande gezongen) 727: 1,2,10

ZEGEN besloten met drievoudige Amenzang.

SCHRIFTLEZING: Openb. 21: 1-5a

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'
Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak Ik nieuw!'