



# Liturgie



Protestantse gemeente  
Haskeroord

## Liturgie voor de kerkdienst op 18 juni 2023, 09:30 uur, kerk Oudehaske

Door de vieringencommissie, met medewerking  
van Tirza Hoornstra.

Thema: 'God raakt je lippen aan'

Ambtsdrager van dienst/lector: Gerrit Leeftink

Orgel/piano: Taco Ruiten

Vieringencommissie: Annie Tigchelaar en Nel  
Kruiswijk

Pastoraat: Marie Ruizendaal

Diaconie: Martin Nagelhout

Spoorzoekers: Marja Hospes

Beamer: Jelger Altenburg

Kosters: Tjitte de Vries en Dirk Johan Feenstra

---

WELKOM en mededelingen door de ambtsdrager  
van dienst

Moment van voorbereiding (*orgelspel*)

OPENINGSLIED: lied 280: 1-2-3

(*de gemeente gaat staan*)

De vreugde voert ons naar dit huis

BEMOEDIGING en GROET:

Onze hulp is in de Naam van de Heer

**a. die hemel en aarde gemaakt heeft.**

die trouw blijft tot in eeuwigheid

**a. en niet laat varen het werk van zijn  
handen.**

(*de gemeente gaat zitten*)

Zingen: psalm 92: 1-2-3 Fries

Korte inleiding op de dienst

KAARS van Licht en Vrede wordt aangestoken

GEBED *Als een gebed om ontferming wordt  
gezongen Het wordt weer licht (Melodie: Blijf mij  
nabij /lied 247*

*Tekst: Piet Hulshof)*

Ontferm U, Heer, de wereld is in nood

en onze angst is zo ontzettend groot.

Het stormt, het waait, de golven huizenhoog.

Waar is Uw teken toch: de regenboog?

Ontferm U, Heer, in deze crisistijd  
van veel ellende en onzekerheid.

De stilte schreeuwt, de mensen smeken U:

o God, waar bent U toch? Heer, help ons nu.

Ontferm U, Heer, U bent de God, die leeft,

de schepper, die alles in handen heeft.

U bent de Heer, die boven golven staat,

die stormen stilt en steeds weer verder gaat.

Ontferm U, Heer, en spreek in onze nacht

woorden van leven en ontkiemingskracht.

Daarom is onze hoop op U gericht

en zingen wij het mee: Het wordt weer licht!

*Direct aansluitend: via tussenspel* Taco

(LOF)LIED: Lied 704: 3 Lof eer en prijs zij God

GEBED bij het openen van de Bijbel

SCHRIFTLEZING: Jeremia 1: 4-9

LIED 513: God heeft het eerste woord: 1-2-3-4

OVERWEGING door Tirza Hoornstra

-Lied 'Hij verbindt ons met zijn woord' (toelichting  
door Tirza), via beamer:

<https://youtu.be/xkOFUSWsVV4>

-eigen gedicht door Tirza

LIED 835: 1,2,3,4

VOORBEDEN - Stil gebed - **Onze Vader**

COLLECTEN

-tijdens de collecte 2 korte filmpjes:

'Wij zijn Lume': <https://youtu.be/ms0grYpsJGU> ;

en lady Grace uit Oeganda :

<https://youtu.be/2Va3eJ48NkM>

SLOT LIED (staande gezongen)

Lied 91a: 1-2-3 Wie in de schaduw Gods mag  
wonen

Gezongen Zegenlied: God zal met je meegaan

God zal met je meegaan als licht in je ogen als lamp voor je  
voet als hand op je hoofd en arm om je schouder als baken bij  
ontien ver te die wenkt als groet op je lippen en hoop in je  
hart als stem die je uitdaagt en  
woord dat je voor gaat.