



Protestantse gemeente Haskeroord

ORDE VAN DIENST 4^{de} zondag in de Veertigdagentijd Zondag 19 maart 2023

Voorganger: pastor Graddie Meijer, Heerenveen
Ambtsdrager van dienst: Nel Kruiswijk
Orgel: Petralien Schokker
Lector: Roelie van Haskera
Voorbeden: Wiebren Couperus
Pastoraat: Anky Zwart
Diaken: Janke Neelis
Spoorzoekers: Marja Hospes
Bloemschikking: Renske Douma, Roelie Wolthuizen
Beamer: Roelof Kort
Kosters: Jannie Wijlhuizen en Rommert Politiek

WELKOM en mededelingen

VEERTIGDAGENTIJD PROJECT "Verander je mee?":
Gesprekje met de kinderen n.a.v. poster en thema van de zondag
We zingen het Projectlied : Verander je mee? (Melodie lied 536):

1. Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven
Zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.
2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

Tijdens het naspel van het Projectlied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

MOMENT van VOORBEREIDING (orgelspel)

OPENINGSLIED Lied 122: 1, 3 (Nieuwe Psalmberijming)

1. Ik spring van blijdschap op wanneer
vrienden mij vragen mee te gaan –
Jeruzalem, ik kom eraan;
ik sta al klaar, huis van de HEER!
Vol vrolijkheid ga ik op pad.
Mijn lied zwelt aan als ik de stad
met eigen ogen kan bekijken.
We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.
3. Bid dat de HEER zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet,
haar vestingwal bescherming biedt,
wie van haar houdt in welvaart leeft.
Het is voor elk familielid
en voor mijn vrienden dat ik bid
om voorspoed, veiligheid en vrede.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal,
de mooiste stad van alle steden.

BEMOEDIGING en GROET:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.

(de gemeente gaat zitten)

LIED 117d: Loflied uit Taizé (3x)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.

KORTE INLEIDING op de dienst met aandacht voor de liturgische bloemschikking.

LIED: Tuskentiden lied 163 (mel. Als alles duister is..)

Kom, as it tsjuster is,
mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt.
Kom, as it tsjuster is,
mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt,
fjoer dat altyd bliuwt.

KAARS voor Oekraïne wordt aangestoken

LIED: Als Kyriegebed zingen we Lied 338 uit Zangen van zoeken en zien(mel. lied 801)

Om de mensen, godverlaten

Zangen van zoeken en zien 338

Tekst Margreet Spoelstra
Melodie John Stainer

1. Om de men-sen, god-ver-la-ten,
vluchte - lin - gen, doodswoestijn,
om de woe - de, om de tranen
roepen wij: Jij zou er zijn.

2. Om de haat en om de oorlog,
de verbittering, de pijn,
om die eindeloze cirkel
vragen wij: zul Jij er zijn?

4. Tegen onrecht, tegen honger,
tegen grootspraak, valse schijn,
vieren wij de hoop op morgen,
vragen wij: Zul Jij er zijn?

3. In een mens die helend leefde,
in een woord, in brood en wijn,
in 't verlangen dat wij delen,
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.

5. In de mensen die volharden,
trouw en onbevungen zijn,
in wie opstaan, in wie troosten,
weten wij: Je zult er zijn!

GEBED voor de opening van de Schriften

SCHRIFTLEZING: Joh. 9 in een bewerking van C. Leterme

Jezus gaat met zijn leerlingen door de stad. Daar ziet Hij een bedelaar die al blind is vanaf zijn geboorte. - Rabbi, vragen zijn leerlingen, waarom is die man blind geboren? Hebben zijn ouders vroeger soms iets verkeerd gedaan? Of hijzelf misschien?' - Dat heeft er niets mee te maken. Het is belangrijk dat de daden van God in hem te zien zijn. Ik ben het licht van de wereld. Jezus spuwt op de grond, maakt wat slijk van zand en speeksel en strijkt dat op de ogen van de blinde. - Ga u nu wassen in het bad van Siloam. De man doet dat. Als hij terug komt, ziet hij. - Is dat niet de man die altijd zat te bedelen? vragen zijn burens en kennissen. - Ja ja, zeggen sommigen. - Welnee, zeggen anderen, maar hij lijkt er wel op. - Jawel hoor, ik ben het, zegt de man zelf. - Maar wat is er dan met je ogen gebeurd, dat je nu ineens kunt zien? - Een zekere Jezus maakte wat slijk en streek dat op mijn ogen. Toen zei Hij dat ik mij moest wassen. Ik heb dat gedaan, en sindsdien kan ik zien. - Waar is die man? - Dat weet ik niet. Ze brengen de man die blind geweest was bij de farizeeën. - Hoe komt het dat je nu kunt zien? vragen de farizeeën. - Wel, Hij deed wat slijk op mijn ogen, ik heb me gewassen en nu zie ik. - Zo iemand kan niet van God komen, zeggen sommige farizeeën, want Hij deed dat op een sabbat. - Maar hoe kan een zondaar zo iets doen? vragen ander farizeeën zich af. - Wat denk jij er zelf van? Hij heeft toch je ogen geopend! - Ik denk dat Hij een profeet is. De farizeeën willen maar niet geloven dat de man die nu kan zien ooit blind geweest is. Daarom roepen ze zijn ouders erbij. - Is dit wel zeker uw zoon die volgens u blind geboren is? - Dit is onze zoon en hij is blind geboren. - Maar hoe komt het dan dat hij nu kan zien? - Dat weten we niet. Dat kunt u beter aan hem vragen. Hij is oud genoeg en kan dat zelf wel zeggen. Daarop roepen de farizeeën de man die blind was geweest een tweede keer bij zich. - Wees nu eens eerlijk! We weten dat die man die jou heeft doen zien een zondaar is. - Of Hij een zondaar is, dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat ik eerst blind was en nu kan zien. - Wat heeft Hij met jou gedaan? Hoe heeft Hij jouw ogen geopend? - Dat heb ik toch al verteld, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Willen jullie soms leerlingen van Hem worden?' - Wij zijn leerlingen van Mozes, zeggen de farizeeën kwaad. Wij weten dat God heeft gesproken tot Mozes. maar waar Hij vandaan komt, daar weten we niets van. - Dat is toch wel raar, dat mensen als jullie niet weten waar Hij vandaan komt! En Hij heeft mij nog laten zien. Iedereen weet toch dat God niet naar zondaars luistert. Maar Hij luistert wel naar iemand die zijn wil doet, Als die man niet van God kwam, dan had Hij mij nooit kunnen genezen. De farizeeën worden heel kwaad en jagen hem weg. Wanneer Jezus dit hoort, gaat hij op zoek naar de man. Als Hij hem gevonden heeft, vraagt Hij: - Geloof u in de Mensenzoon? - Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven. - Het is degene die met u spreekt. - Heer, ik geloof. - Wie niet ziet, zal zien, en wie ziet, zal blind worden.' Enkele farizeeën horen dit. - Zijn wij soms ook blind? - Was u maar blind, zegt Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u ziet. Daarom zit u vast in uw zonde.

LIED : 534: 1

VERKONDIGING: Zien en gezien worden

LIED : 487 uit Liedboek voor de Kerken (!!)

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen

VOORBEDEN - Stil gebed - Onze Vader (gezamenlijk hardop gebeden)

COLLECTEN onder orgelspel

SLOTЛИED: lied 605

ZEGEN besloten met drievoudige Amenzang.