



Protestantse gemeente
Haskeroord

Jongere generaties en de kerk

UITNODIGING

Als kerk in de dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Vegelinsoord zijn wij voor sommige inwoners bekend, voor anderen niet. Tegelijkertijd kennen wij heel veel van jullie (nog) niet.

We weten wel dat het leven van (jonge) ouders een druk bestaan is, waarbij de weken voorbij vliegen. Hoe heb je dan nog tijd om eens even stil te staan? Om even na te denken over belangrijke dingen in het leven? En wat je daarvan wilt meegeven aan je kinderen?

We gaan graag eens met jullie in gesprek om kennis te maken en om samen te kijken of we als kerk voor jullie van betekenis kunnen zijn. Daarom deze uitnodiging!

We nodigen je uit voor een bijeenkomst
op **donderdag 9 maart om 19.30** op cbs De Tarissing in Oudehaske
Koffie & thee staan voor je klaar

Je bent van harte welkom; aanmelden is niet nodig.
We worden deze avond begeleid door Mirjam Bierhaus,
deskundige rond dit onderwerp.

☞ Deze uitnodiging wordt verspreid via de communicatiekanalen van de Tarissing en van de kerk. Ken je nog mogelijk andere belangstellenden, geef de uitnodiging gerust aan hen door!

Met de kerk hebben ze niet zoveel.
Maar veel jongvolwassenen in Nederland
zijn wél op zoek naar zingeving.
Hoe kan de Protestantse Kerk
met hen oplopen?

"Ik vind dat een
mooie functie
van de kerk:
een plek waar
je over alles
kunt praten
en dan nooit
gek wordt
aangekeken"

"Plek bieden
waar je zonder
voorwaarden
mag komen"