



Terugblik op startzondag 18 september 2022

Wat hadden we een mooie startzondag met elkaar. Vanaf half tien stond de koffie al klaar met een heerlijk oranjekoekje. Ondertussen waren vrijwilligers bezig met de voorbereidingen voor de rest van de ochtend:



Bloemschikkers zorgen voor een prachtige liturgische schikking met de bloemen die gemeenteleden, de meesten uit eigen tuin, meebrachten. De ambtsdrager van dienst geeft technische aanwijzingen aan voorganger pastor Oane Dijkstra. Aan een andere tafel worden de broodjes gesmeerd voor de lunch



... en tijdens de dienst maken Wingsjongeren samen met kinderen van de Spoorzoekers hapjes voor bij de borrel.

Rond 10:00 beginnen we de kerkdienst met het thema 'Aan tafel'. Met muzikale medewerking van Taco Ruiten (piano) en Fokke Rosier. Wat een mooie liederen hebben we gezongen en beluisterd. En een waardevol moment aan het begin van de 'overdenking': ga es even met je buurman/buurvrouw in gesprek over de vraag waarom je hier vanochtend bent gekomen. Dat lukt zo goed, dat de pastor moeite heeft het woord 'terug' te krijgen



Jeugdoudlerling Fokke Rosier vertelt over de nieuwe manier waarop de kinderdienst gaat werken. Om te beginnen met een nieuwe naam: **de Spoorzoekers**, met een bijpassend spiksplinternieuw logo (dank je wel Marian Post!).

Ideeën achter de naam: zoeken naar sporen van (het) geloof èn: een activerende naam. Zijn we allen niet op zoek naar het juiste Spoor? We hopen dat weer meer kinderen de bijeenkomsten op zondagmorgen gaan bezoeken om samen op zoek te gaan naar die sporen! Wilt u meer informatie? Of lid worden van de Spoorzoekers-app groep? Stuur een mailtje naar spoorzoekershaskeroord@gmail.com



Na de dienst wordt de kerkzaal omgetoverd in een eetzaal en is het tijd voor hapjes en drankjes. Ook denken we na over de vraag die we van classis Fryslân kregen: weten we mogelijkheden om tijdelijk grotere groepen asielzoekers en statushouders op te vangen. Dat levert toch weer een aantal mogelijke opties op, die we graag met de gemeente De Fryske Marren gaan delen. Dank voor het mee-denken!



Wat was het allemaal dik voor elkaar. Heerlijke soepen, door gemeenteleden geleverd, lekkere broodjes en hapjes door de jeugd voorbereid. En in de tent bakten Wingsjongeren pannenkoeken voor de jongste bezoekers.



Deze jonge dames presenteren zich als 'de nieuwe dominee'. Even een praatje met ze gemaakt over die oude Bijbel en het voorbedenboek dat er bovenop lag. Ze schreven een voorbede op, die we zondag 25 september zullen lezen. Lectors en voorbidders in opleiding ... 😊



En deze club heeft er ook zin in!

Een dikke pluim en een groot DANK JE WEL voor de voorbereidingsgroep en alle vrijwilligers die deze startzondag mogelijk hebben gemaakt.

Een hoopvol begin van het nieuwe kerkelijk seizoen. Met weer allerlei activiteiten om elkaar als gemeente te ontmoeten. Kijk op de posters in de kerkzaal en de Marthazaal. Kijk in de Kerkklok van september met de jaargenda. Of kijk of de website <https://haskeroord.nl/ontmoeting-en-gesprek-in-de-haskeroordgemeente/>.

We hopen dat velen van ons ook het komend seizoen elkaar zullen ontmoeten aan de diverse 'tafels'.... Graag tot ziens!

Dank
JE WEL