

Over het afscheid van ds Jan Finnema op 1 mei 2022

Vandaag is het dan zo ver: tijd voor afscheid van ds Jan Finnema en zijn gezin.



Over tijd gesproken: de kerkdienst op deze bijzondere zondag begint om 09:30 uur !

De R is uit de maand. Dus dat geldt nu voor alle diensten t/m augustus!

Hoe ziet het programma voor vandaag eruit?

De kerkdienst wordt geleid door ds Jan Finnema. Met wellicht hier en daar een verrassingselement.



Na de dienst blijven we nog even bij elkaar in de kerkzaal voor een 'officieel' gedeelte met een paar toespraakjes, een afscheidscadeau en

... dan is het de hoogste tijd voor koffie/thee/limonade met wat lekkers voor iedereen, jong en oud.

De cateringgroep staat weer klaar om ons van alle lekkers te voorzien. Super, mensen!



Na de koffie heffen we het glas op de zeven mooie jaren die we met Jan en zijn gezin hebben gehad en op de nieuwe plek waar Jan zijn mooie werk als predikant voortzet. Onder Gods zegen.

Uiteraard is er tijdens de koffie / hapje / drankje volop gelegenheid om nog met Jan en Jantsje te spreken en persoonlijk afscheid van hen te nemen.

Samen eten tot besluit

Een goede gewoonte in onze Haskeroordgemeente: met elkaar eten! Daar willen we ook deze zondag mee afsluiten.

En volgens beproefd recept:

ieder neemt een deel voor de maaltijd mee, de cateringgroep maakt er een mooi buffet van en we delen alles met elkaar.



Laten we er zo met elkaar een prachtig afscheid van maken. Jij, u komt toch ook?

Graag tot ziens, zondag 1 mei, 09:30 in de kerk in Oudehaske!