

Jentsje Popma en de Haskeroordkerk....



Jentsje Popma viert op 30 september 2021 zijn 100^e verjaardag!

Jentsje wie? Jentsje Popma?
Ken ik eerlijk gezegd niet ...”

Dit zal de reactie zijn van menig gemeentelid.
Maar ... al kennen de meesten zijn naam niet, toch is hij al vele jaren in onze kerk ‘aanwezig’, want hij is de maker van de gebrandschilderde ramen achter het liturgisch centrum. Onopvallend staat zijn naam onderop het linker raam, daarbij het jaartal 1959.



In dat jaar werd de kerk aan de Badweg verbouwd, een verbouwing, die mede mogelijk gemaakt werd door een schenking van f 20.000, aangeboden door de firma Dikkerboom en Sybrandy ter gelegenheid van hun 40 – jarig bestaan.



Behalve de gebrandschilderde ramen kwamen in de kerkzaal twee oliestookte heteluchtkachels, nieuwe hardhouten banken, werd het liturgisch centrum verhoogd en de preekstoel verplaatst, de elektrische installatie en het orgel verbeterd. Of de gemeente met de vernieuwingen tevreden was, is niet duidelijk. In het boek 'Dat uwe oogen open zijn nacht en dag over dit Huis' is te lezen, dat na de restauratie alles nieuw was, maar '... de sfeer van vroeger was verdwenen’.

Tenslotte: kijk nog eens naar de prachtige gebrandschilderde ramen.....