

**STARTZONDAG 19 SEPTEMBER
2021:
'Het Goede Leven' 2.0**

'Wanneer gaan we weer naar de trekker tsjerke?'

Zondag 19 september is het zo ver! We gaan het nieuwe kerkelijk seizoen officieel 'openen' met een kerkdienst & ontmoeting bij Boer Bart in Rotstergaast. En: de kinderen kunnen weer op de trekker!



Hebben jullie ook zulke goede herinneringen aan startzondag 2020? Op 19 september a.s. gaan we 'in de herhaling'. We zijn weer te gast bij biologische boer & boerin Bartele en Rianne,

Schoterweg 26 in Rotstergaast (<https://www.boerbart.nl>). Hier is heel veel ruimte om zowel een openlucht-dienst als activiteiten voor de kinderen te organiseren, en is zeker voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te realiseren. Een mooie gelegenheid om als gemeente elkaar te ontmoeten en **samen** ons geloof te delen.

De zondag bestaat uit drie onderdelen:

1. 10.00 uur een openluchtviering,
2. koffie-thee-drankje-hapje en
3. een gezamenlijke maaltijd, afsluiting om 13:30 uur

Nog even de praktische zaken op een rijtje

Zitplaatsen: neem je eigen stoel mee!

Wellicht staat er een enkele strobaal, maar het verzoek is zoveel mogelijk de eigen stoel mee te nemen.

Kinderen

Voor de kinderen (t/m groep 8) is er een eigen programma. We beginnen wel samen, dus kinderen bij de ouders.

Er is een veilige ruimte voor alle kinderen. Bij de maaltijd voegen de kinderen zich weer bij de ouders om samen te eten. Er zijn ook picknickkleedjes beschikbaar. Je kunt natuurlijk zelf ook nog kussentjes meenemen.

Maaltijd

We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. We vragen je om je **eigen lunch** mee te nemen. De bijdragen worden niet zoals we gewend zijn 'gedeeld', maar ieder nuttigt de eigen lunch. Houd er wel



rekening mee dat er voor iedereen ook een broodje met een hamburger is: biologisch vlees van eigen boerderij!

Aanmelding ivm aantal hamburgers!

We willen we graag vooraf weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, met name ook voor het aantal te bakken hamburgers! Daarom vragen we om je ook voor deze startzondag aan te melden bij de scriba: scriba@haskeroord.nl of 06-53872755. Ook is er een 'papieren' intekenlijst in de kerk in Oudehaske!



Vervoer

Bij mooi weer is het natuurlijk heerlijk om op de fiets of wie weet zelfs wandelend te komen. Maar er is ook ruimte om auto's te parkeren.



Heb je geen vervoer en wil je toch graag komen? Laat het weten aan de scriba: scriba@haskeroord.nl of 06-53872755. **Niet schromen, durf te vragen!**

Gaat u op de fiets en wilt u samen fietsen?

Dat kunt u natuurlijk zelf regelen. Wat ook kan: 09.10 verzamelen bij de kerk, 09.15 vertrekken. Het is ruim een half uur fietsen, dus dan komt het zeker goed.



Alternatief bij 'slecht' weer

Mocht het weer niet goed genoeg zijn voor een buitendienst, dan verplaatsen we alles naar de kerk in Oudehaske.

Samen zorgen voor 'coronaproof'

De organisatie zorgt ervoor dat alles veilig wordt georganiseerd. We gaan ervan uit dat de bezoekers hun eigen verantwoordelijkheid nemen, dus:

- niet komen met gezondheidsklachten en
- de maatregelen ter plekke volgen.

De belangrijkste afspraken op een rij:

- handen kunnen worden gedesinfecteerd bij aankomst
- 1,5 meter afstand tussen volwassenen die niet een gezin vormen
- geen handen schudden
- hoesten en niezen in de elleboog
- buiten zingen mag!

We hopen zo met elkaar het nieuwe kerkelijk seizoen in te luiden:

'Het Goede Leven 2.0'